

Bustur til Ebeltoft den 2. juni 2018

Omkring 30 forventningsfulde personer startede dagen med rundstykker, pålæg, ost og kaffe i Marinehuset før bussen blev indtaget med højt humør.

Alite og Helen blev hjemme og ryddede op efter os.

Solen skinnede fra en skyfri himmel og med Carl-Erik ved rattet tog vi kurs mod Ejer Bavnehøj, hvor benene blev strukket, smøger blev røget og Benjamin fik overdraget sit marinemedlems emblem af Stig, som forklarede symbolernes betydning.

Under turen blev der uddelt et par enkelte og et sanghæfte, men akustikken i bussen var ikke lige til sang, så tonerne var lidt spredte. Videre gik turen til Ebeltoft, hvor vi var inde og se udstillingen med de mange skibsmodeller, også Uwes, og derefter blev fregatten Jylland besigtiget.

Kl. 14.00 mødtes vi i Ebeltoft Marineforening til et overdådigt bord med lune retter, pålæg, ost og brød, dertil kunne købes kolde drikke. Vi blev underholdt af deres kor, som gav os en prøve på, hvad de kan, det var rigtig godt, måske skulle vi prøve med noget, der ligner. Marinestuen er flot, der er meget at se på, og vi blev så godt behandlet.

Stig overrakte vores plakette, som tak for opholdet. En stor tak til det arbejdende folk i Ebeltoft.

Omkring kl. 15.30 gik turen hjemad, igen med et lille stop ved Eje Bavnehøjs parkering, hvor vi fik kaffe og wienerbrød.

Da klokken nærmede sig 18.30 holdt vi foran vores Marinehus, hvor Alite og Helen igen havde været i gang med borddækning og suppekogning til alle, der havde lyst, og havde bestilt.

Rigtig mange tak for kabystjansen til Alite og Helen også en stor tak til Carl-Erik for køreturen.